

'Praatmaatje en verlosser in één!'

Bonheiden, eind augustus. Het gastenhuus barst uit zijn voegen: het wordt te klein voor de groeiende groep 12 tot 18-jarigen die er op het zomerkamp van Jong Karmel komen. De redactie vangt aangrijpende dingen op: tijd voor getuigenis.

Een tiener vraagt aan Pater Lukas: 'Kun je me helpen om het gebed in mijn leven een betere plaats te geven?' Iemand vertelt met lichtjes van blijdschap in de ogen dat hij voor het eerst in zijn leven het sacrament van de verzoening ontving. Sommigen vragen naar een dagelijkse eucharistie. Jongeren van vandaag! De 16-plussers Elise, Kobe, Zoë, Pieter-Jan, Cédric en Anna zijn bereid om hun ziel op een kiertje te zetten en te getuigen van hun zoekend geloof.

Zoeken naar Jezus

Zonder geloof zou ons leven leeg en zinloos zijn... We willen hier op kamp andere gelovige jongeren ontmoeten die ook op zoek zijn naar antwoorden. In veel groepen zijn de jongste deelnemers zoveel ouder dan wij - boven de 30! Hier vinden we echt gelovige inhoud, verbondenheid, vreugde. We halen er echt alles uit en voelen dat onze batterijen weer 'op-

geladen' zijn na zo'n kamp. We zoeken naar Jezus, naar het leven met Hem. Hij is een vriend, of beter de Ware Vriend die vóór je loopt om je de weg te wijzen, naast je om je te steunen, achter je om je op te vangen. Altijd kun je bij Hem terecht om Hem alles te vertellen en alles te vragen. Hij staat voor waarden, maar is ook de Levende die je ontmoet in verschillende situaties, soms zonder dat je het weet. Hij is 'praatmaatje' én Verlosser in één persoon!

Gebed in bed!

Met Jezus leven, geloven in Hem, kleurt ons hele leven. We staan ermee op en gaan ermee slapen. God is aanwezig in ons leven van elke dag omdat we dat bewust willen en er gelukkig van worden. Als we niet bewust met Hem bezig zijn, krijgen we toch knipoogjes van God waardoor we beseffen: 'Ja, Hij is er nog!' Bidden hoort daar uiteraard bij. In je eentje of samen. Thuis is er niet altijd iemand waar je mee kunt bidden, hier wel. 's Avonds in bed is een goed moment voor persoonlijk gebed. Soms vallen we al biddend in slaap, maar dat geeft niet!



Om je geloof vol te houden heb je wel 'boeien' nodig, kernervaringen waarin je God heel nabij weet, zoals hier op kamp, tijdens de gebedsavonden in de sfeer van Taizé en de fakkeltocht in de advent van IJD. Reddingsboeien waar je je aan kunt vasthouden om de verbondenheid met God en met elkaar te laten groeien. Bij Pieter-Jan in de buurt is er iemand die op zijn zolder avonden organiseert met lofprijzing en verklaring en actualisering van een Bijbeltekst. En de eucharistie! Zoë kijkt er de hele week naar uit om op zondag naar de mis te kunnen gaan omdat ze daar pas echt kan thuiskomen...

Met dank aan Jef Van Laer

Ook ontroerd door dit getuigenis van tieners? Wil je reageren of anderen uitnodigen om deel te nemen aan de activiteiten van Jong Karmel, mail dan naar katharina.mabilde@gmail.com

